

Je naam staat in ons hart geschreven,
het eind kwam veel te gauw.
Maar in gedachten blijft steeds leven
je liefde, zorgzaamheid en trouw.



De heer

August Van Rompaey

weduwnaar van Irène Van Dyck

Geboren te Houtvenne op 2 januari 1927 en
onverwacht van ons heengegaan thuis
te Westmeerbeek op 11 april 2024.

Naar wens van de overledene nemen we afscheid
in intieme kring en zetten zijn urne bij in het
columbarium op het kerkhof van Houtvenne.

Rouwadres:
Familie August Van Rompaey
p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van

Carine Van Rompaey
Danny en Noëlla Danckers - Van Rompaey

zijn kinderen

de families Van Rompaey, Van Dyck, Vleminckx en Gijsbrechts.

*Met dank aan de huisarts Dr. François Verduyckt en
aan Heidi, Noëlla en Conny van het Centrum
voor Thuisverpleging voor de toegewijde
en liefdevolle zorgen.*

www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17