

Lizette Van Es

geboren te Duffel op 21 juli 1948 en, omringd door haar geliefden,
vredig ingeslapen in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 15 april 2024.

We nemen afscheid in intieme kring en strooien haar as uit
op de strooiweide van het kerkhof van Heist-op-den-Berg.

*Het mooiste dat je kan achterlaten
zijn sporen van liefde.
We hebben je voor het laatst gekust.
We laten je los, intens verdrietig,
maar voor altijd verbonden.*

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

Emiel Keuleers

haar echtgenoot

Jan en Ann Vercammen- Keuleers
Bart en Kristel Keuleers- Derboven

haar kinderen

Pieter-Jan Vercammen en Marlies Van Dyck
Thomas Vercammen en Loranne Helin

haar jongens

André en Simonne Van Es- Verhaegen
Annick en Joris, en Gill

Freddy en Jeannine† Van den Bruel - Keuleers
Tom† (Von Lucky), en Sem
Liesbeth en David

haar broer, schoonzus, schoonbroer en aanverwanten

Liske en Paula

haar hartsvriendinnen

Met dank aan allen die voor Lizette en haar familie een voelbare steun zijn geweest.