

Als ik dood ben,
treur dan niet.
Ik ben niet echt dood, moet je weten,
het is mijn lichaam dat ik achterliet.
Dood ben ik pas als je mij bent vergeten.

De heer

Sijlvain Van Vlasselaer

Geboren te Houwaart op 23 oktober 1944 en zachtjes
van ons heengegaan in het AZ St.-Elisabeth
te Herentals op 29 maart 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen in de aula Nethehof, Vloeikensstraat 1, te
Hulshout op **dinsdag 9 april 2024 om 11 uur**.

Samenkomst in de aula om 10.45 uur.

De urne zal begraven worden in het urnenveld
op het kerkhof van Booischot-Pijpelheide.

U kan Sijlvain, samen met de familie, groeten in het
funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210
te Hulshout, **donderdag 4 april van
17.30 uur tot 18.30 uur**.

Rouwadres: Familie Sijlvain Van Vlasselaer
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van

Luciennet Van Vlasselaer

Bjorne

Owen

Icha en Lenka

Skyler, Scott

Danitja

Ronny Van Vlasselaer

Kimberly en vriend

Aliciana, Zëno, Mason

Benjamin en vriendin

Mario en Pascale Van Vlasselaer - Peeters

Tamara en Jeffrey

Milan, Ella

Natalie en Jeffrey

Emile, Cisse

Lisa en Zoë

Tania en Erik Van Vlasselaer - Van Vlasselaer

Natasja en Jelle

Milana

Nick

*zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen*

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten

*Met dank aan de huisarts en aan het personeel
van het wzc Ter Nethe te Hulshout voor
de toegewijde en liefdevolle zorgen.*

www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17